

# Gustavshymne

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil



Tæt ved Assens på en gård  
leved Gustav mange år.  
Uden arving og alene  
drev han gården ganske ene.  
Da han skulle bort herfra,  
havde han sin vilje klar

Når jeg ikke er her mer'  
ønsker jeg, at dette sker.  
Gården skal, når alt er omme,  
borgerne til gode komme.  
Derfor får kommunen den.  
"Lad den ikke falde hen"

På kommunen sagde man,  
"Gården sætter vi i stand".  
Den skal fluks til børn ombygges.  
Der skal leges, der skal hygges.  
Gårdens navn det fandt man let.  
"Gustavsminde" – slet og ret.



På den gård vi bygge vil,  
der skal være katte til.  
Gynger, huler, vilde stier,  
det er godt for dreng' og piger.  
Og en pony, som er bedst,  
når man kalder den en hest.

En kanin er ikke nok,  
der skal være mindst en flok.  
Søde unger, dejlig bløde,  
dem vil alle gerne møde.  
Det er bedre end en plys.  
De får mange kram og kys

Vi har fået det grønne flag  
det er en vigtig mærkesag.  
Vi skal på naturen passe  
vi har alle gjort en masse  
Som at så de grønne spir'  
Vi har styr på det der lir'.

Grise er der kommet til,  
mange børn som gerne vil,  
klappe Gertrud, fodre Gerda.  
Og det gør vi gerne hverda'.  
Vi skal alle hjælpes ad,  
så dyrene kan få deres mad.

Flere høns i jord går rundt.  
Ingen tremmer, her er sundt.  
Når de gokker, kommer cocken,  
ordner rask væk hele flokken.  
Børnene de kigger på,  
livets gang de snart forstå.

Bagved huset er der sang.  
Pædagogen er i gang  
med at bygge gedens hule,  
tommelfingeren får en bule.  
Det er ganske vist at nu  
kan de små børn sige "sgu".

Gustav var en hædersmand,  
nu rummer gården 100 mand.  
Vi kan nyde dyr og fugle,  
Lege skjul i laden hule.  
Deres skaberevner gror,  
når de leger med Mor jord



## GUSTAVSMINDE

GÅRDBØRNEHAVE OG VUGGESTUE

